

Vraag het aan Morya



Je kan je gevoelens omvormen tot iets mooiers

“Het is belangrijk dat je kiest in je eigen gevoelens, net zo goed als in je eigen gedachten.

Wees niet bang voor de dingen die er in jezelf zijn. Wanneer je dus boze trekjes herkent of wanneer je dingen ontdekt die vervelend zijn of die niet goed zijn, durf daar ook naar te kijken om ze beetje bij beetje te beheersen, om ze gaandeweg in je handen te nemen en te zeggen: “Okay, dat is er. Wat maak ik ervan? Hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik met dat boze gevoel in mij omgaan, zodanig dat ik het kan omvormen tot iets wat mooi is en helder, tot iets wat een kans krijgt om zich uit te werken en om te tonen dat er in die boosheid iets is als een verlangen, een streven, een beperktheid die ik kan opgeven?”

Je kan met andere woorden met boosheid omgaan als met een precieus iets, maar je moet het dan ook kunnen zien van binnenuit. Je moet dus leren wat het is boosheid te beheersen en te zien hoe je ze kan veranderen in goedheid en hoe je met deze goedheid een heel stuk verder kan komen dan met boosheid.

Maar verwijt de hele kracht van het boze niet dat het boos is, want het zou wel eens kunnen zijn dat je op een bepaald moment boos moet kunnen zijn om het goede naar voren te brengen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”
(uit hoofdstuk 8: ‘Het Grote Leven is persoonlijk’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 245

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


